

## Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

της Άννας Μπουρδάκου

**Ἡ ἑταιρεία τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» παρασκέυασε μία νέα τροφή γιά τά πολλά πρόβατά της.**

Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ρόδερφοδ, πού τήν χαρακτηρίζουν οἱ πολλές ἀλλαγές, κάθε «μάρτυρας» γνωρίζει καλά, ὅτι θά τρέφεται θεοκρατικά ἀπό τόν «πιστό καί φρόνιμο δούλο», τό κανάλι τοῦ Θεοῦ. Μελετοῦσε τίς ἐκδόσεις τῆς ἑταιρείας καί δεχόταν δίχως ἀντίρρηση, πρᾶγμα πού κάνει μέχρι σήμερα, ὅ,τι τοῦ προσφέρει ἡ Σκοπιά. Ἔτσι γνώριζε καί προσδοκοῦσε ὅτι «εἰς κόσμος ἀπό Ἐδέμ ἕως κατακλυσοῦ, ὅς ἀπώλετο εἰς τό τέλος τοῦ κατακλυσοῦ, εἰς νέα ἤρχισεν καί αὐτός θά τελειώσῃ. Αὕτη εἶναι ἡ περίοδος ἀπό κατακλυσοῦ ἕως τῆς ἐλεύσεως τῆς βασιλείας τοῦ Μεσοῖου. Ἡ δέ βασιλεία θά σημειώσῃ τήν ἀρχή ἑνός νέου κόσμου ἢ τάξης πραγμάτων. Ὁ δεύτερος κόσμος τελειώσῃ τό 1914, ἡ νέα τάξις εἰσέρχεται ὅπως καταλάβει τήν θέσιν του. Ὅλα ταῦτα θέλουσι λάβει χώρα πρό τῆς παρελεύσεως τῆς παρουσίας γενεᾶς καί ὡς ἐκ τούτου ὑπάρχουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ζώντων **σήμερον** ἐπί τῆς γῆς οἵτινες θά ἴδωσι ταῦτα ἐκπληρούμενα (-1920. Ἐκατομμύρια ζώντων ἤδη οὐδέποτε θά ἀποθάνωσι σελ. 10-11).

Ἔτσι, τό 1920 οἱ ὁπαδοί τῆς Σκοπιάς πληροφοροῦνται ὅτι ἑκατομμύρια πού ζοῦν τώρα δέν πρόκειται νά πεθάνουν πρό τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ ἐρχομοῦ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, δηλαδή τήν ἔλευση τῆς βασιλείας τοῦ μεσοῖου. Ἡ «ἐνημέρωση» συνεχίζεται σταθερά:

-1948. «Ἔστω ὁ Θεός ἀληθής» σελ. 258: «Γραφική προφητεία δείχνει ὅτι ἡ ἐπιστροφή τῶν προφητῶν ὡς δικαίων ἀρχόντων τῆς γῆς θά γίνει στό ἄμεσο προσεχές μέλλον σ' αὕτη τήν δική μας γενεά».

-1958. «Ἀπολεσθέντα Παράδεισο» σελ. 205: Πολλοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν ἀπό τό ἔτος 1914 καί οἱ ὅποιοι θά ζοῦν ἀκόμη, ὅταν θά εἶναι καιρός ν' ἀρχίσῃ ὁ Ἄρμαγεδδώνας».

-1968. «Ἡ ἀλήθεια πού ὀδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή», σελ. 94: «Ματθ. ΚΔ' 34, ποιά γενεά ἐννοοῦσε; Ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρθηκε ἀκριβῶς σέ άτομα πού θά ἔβλεπαν «πάντα ταῦτα», εἶναι τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τό ἔτος 1914 καί ἐκεῖνα πού θά συμβοῦν ἀκόμη ὡς τό τέλος τοῦ πονηροῦ συστήματος. Ἄνθρωποι πού γεννήθηκαν ἔστω καί πενήντα χρόνια **πρίν** δέν θά μποροῦσαν νά ἴδωσιν «πάντα ταῦτα». Αὐτοί ἦλθαν ἐπί σκηνῆς, ἀφοῦ τά προειπωμένα γεγονότα ἦσαν ἤδη ἐν προόδῳ. Ἄλλ' ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού

ζοῦν ἀκόμη καί οἱ ὅποιοι ἦσαν ἀρκετά ἐνήλικοι ὥστε νά ἐνθυμοῦνται τά γεγονότα ἐκεῖνα. Αὕτη ἡ γενεά εἶναι **τώρα** ἀρκετά προχωρημένη στά χρόνια».

Ἐδῶ μᾶς λέει ἡ Σκοπιά ὅτι τό 1968, οἱ ἄνθρωποι τῶν 50 ἐτῶν, οἱ γεννημένοι τό 1918, δέν θά ἴδωσιν τά γεγονότα διότι εἶναι νέοι.

-1973. «Ἀληθινή εἰρήνη» σελ. 88: «Αὐτοί πού ἐνθυμοῦνται τά γεγονότα τοῦ 1914 εἶναι ἀρκετά ἡλικιωμένοι τώρα. Πολλοί ἀπ' αὐτούς ἔχουν ἤδη πεθάνει. Ἄλλ' ὁ Ἰησοῦς μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ἐντός τῆς γενεᾶς ταύτης, πρίν πεθάνουν ὅλοι, θά ἔλθῃ ἡ καταστροφή τοῦ πονηροῦ συστήματος».

Τί παρατηροῦμε; Ὁ Ἰησοῦς μᾶς διαβεβαιώνει... τό «κανάλι» ὁμιλεῖ ἐν ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ...

-1982. «Μπορεῖτε νά ζητε γιά πάντα...» σελ. 154: «Ποιά γενεά ἐννοοῦσε ὁ Χριστός; Ἐννοοῦσε τήν γενιά τῶν ἀνθρώπων πού θά ζοῦσαν τό 1914. Οἱ ἄνθρωποι πού ἀπομένουν ἀκόμη ἀπό ἐκεῖνη τή γενιά εἶναι πολύ ἡλικιωμένοι. Ὡστόσο **ὀρισμένοι** ἀπό αὐτούς θά εἶναι ἀκόμη ζωντανοί γιά νά δοῦν τό τέλος τοῦ πονηροῦ αὐτοῦ συστήματος».

Ἀρχίζουν νά ἐμφανίζονται τά πρῶτα σημάδια τῆς παρακμῆς τῆς γενιᾶς, διότι ἀπό τά ἑκατομμύρια **ἤδη** ζώντων τοῦ 1920 **τώρα** ἐγιναν **ὀρισμένοι**.

-1984. «Ἐπιδίωξη» σελ. 184-185: «Εἶναι τόσο κοντά στόν Ἄρμαγεδδώνα, ὥστε ἄνθρωποι πού ζοῦσαν τό 1914 καί οἱ ὅποιοι εἶναι ἀρκετά προχωρημένοι στά χρόνια **τώρα**, δέν θά παρέλθουν **ὅλοι** ἀπό τήν σκηνή πρίν συμβοῦν τά συγκινητικά γεγονότα πού χαρακτηρίζουν τήν διεκδίκηση τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἰεχωβά».

-1993. «Ποῖος εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς» σελ. 28: «Ὁ Ἰησοῦς εἶπε σχετικά μέ τήν ἀρχήν τῶν βασανιστικῶν πόνων ἀπό τό 1914 καί μετά: «Αὕτη ἡ γενιά δέν πρόκειται νά παρέλθῃ. Ἐπομένως ὅλα τά χαρακτηριστικά τῶν τελευταίων ἡμερῶν πρέπει νά λάβουν χώρα μέσα στή διάρκεια μιᾶς γενιᾶς τῆς γενιᾶς τοῦ 1914. **Μερικοί ἄνθρωποι** λοιπόν πού ἦταν ζωντανοί τό 1914 θά ἐξακολουθήσουν νά εἶναι ζωντανοί ὅταν τελειώσῃ αὐτό τό σύστημα. Αὕτη ἡ γενιά ἀνθρώπων εἶναι τώρα πολύ προχωρημένης ἡλικίας κάτι πού ὑποδεικνύει ὅτι δέν ἀπομένει πολὺς καιρός ὥσπου ὁ Θεός νά θέσῃ τέρμα σέ αὐτό τό παρόν σύστημα πραγμάτων».

Σέ ὅλες λοιπόν τίς ἐκδόσεις ὁ «πιστός καί φρόνιμος δούλος» ὡς «προφήτης» τοῦ Θεοῦ ἐφιστοῦσε

τήν προσοχή στους «μάρτυρες του Ίεχωβά» στό σύντομο, στό άμεσο, στό άπειλητικό τέλος, τόν φοβερό καί καταστρεπτικό Άρμαγεδδώνα, **τώρα** σ' αυτή τή γενιά του 1914.

Όμως ό χρόνος κυλάει, ή γενιά παρέρχεται καί ό «δοϋλος» πιέζεται άσφυκτικά. Ήδη μέ τήν «εκκλαμψη» φωτός πού έδέχθει τό 1995, μάς λέει ότι: «ή γενιά πού μάς διαβεβαίωσε ό Ίησοϋς Χριστός δέν ήταν του 1914 αλλά κάθε πονηρή καί μοιχαλίδα γενεά πού πάντοτε υπήρχε καί θά υπάρχει». Δέν άλλαξε όμως τήν εγκατάσταση του «πιστού καί φρόνιμου δούλου» τό 1918, άφού τότε ήλθε ό Ίεχωβά μέ τόν Ίησοϋ στόν ναό του καί τόν καθάρισαν. Τοποθέτησαν τότε τόν «πιστό καί φρόνιμο δούλο» κύριο των υπάρχόντων τους, γιά νά διανέμει τήν τροφή έν καιρώ. Έπομένως τό «πιστόν ύπόλοιπον», άκόμη καί εάν υπάρχει, είναι ελάχιστοι καί άνω των 100 έτών έκαστος. Πολύ-γηρασμένο τό «κανάλι του Θεού», χρειάζεται νέο αίμα. Ή «Σκοπιά» τό γνωρίζει αυτό πολύ καλά, όπως ξέρει ότι πρέπει οι εκδόσεις, «τροφή» των όπαδών της καί όχι μόνον, νά συνεχίσουν αλλά καί νά αυξηθοϋν. Έτσι προβάλλει τώρα τήν «**τάξη του άρχηγού**».

Ό «πολύς όχλος» των «μαρτύρων του Ίεχωβά» άνήκει, λένε, στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό τό γνωρίζει κάθε «πιστός μάρτυρας», ότι είναι Γαβαωνίτης, Ίωαναδαδίτης, παιδί δούλου, δέν είναι παιδί του Θεού, δέν είναι αναγεννημένο άτομο, δέν άνήκει στό σώμα του Χριστού, ούτε είναι κληρονόμος της ούρανού βασιλείας. Όχι, αυτά άνήκουν στους 144.000. Ό «πολύς όχλος» θά ζήσει στην γή κάποτε, εάν καί όταν, θά τό κρίνουν πάλι οι 144.000, θά γίνουν «έγγόνια» του Θεού, διότι θά τους υιοθετήσει παιδιά του ό Ίησοϋς. Τώρα, λοιπόν, κάνει τήν εμφάνισή της ή τάξη του **άρχηγού**, από τήν Παλαιά Διαθήκη, τόν «φυσικό» χώρο του πολλού όχλου! Ή εταιρία ανατρέχει στόν Ίεζεκιήλ ΜΔ'3 καί μάς τήν παρουσιάζει στην Σκοπιά της 1-2-99 σελ.18: «Η έκθεση διδίλου



Έτους των «μαρτύρων του Ίεχωβά» γιά τό 1939 (στην Άγγλική) άνέφερε: Οι χρισμένοι άκόλουθοι του Χριστού Ίησοϋ πού βρίσκονται τώρα στην γή είναι λίγοι σε αριθμό καί ό αριθμός τους ποτέ δέν θά γίνει μεγαλύτερος». Καί συνεχίζει στην σελίδα 19: «Καθώς ό αριθμός του χρισμένου ύπολοίπου στην γή, έχει μειωθεί, ή πνευματική επίβλεψη όλων των εκκλησιών παγκόσμια έχει άνατεθει σε ώριμους άδελφούς από τό μεγάλο πλήθος καί καθώς οι τελευταίοι ήλικιωμένοι χρισμένοι μάρτυρες ολοκληρώνουν τήν επίγεια πορεία τους, **άρχοντες σαριμ** από τά **άλλα πρόβατα**, θά είναι καλά εκπαιδευμένοι γιά νά εκτελοϋν διαχειριστικά καθήκοντα ως ή **τάξη του άρχηγού** στην γή». Έχει καί συνέχεια στην Σκοπιά 1-3-99 σελ. 10: «Άν καί δέν άνήκει στην ιερατική τάξη **ό άρχηγός**, είναι δραστήριος μέ εξέχοντα τρόπο στην άγνή λατρεία. Μπαίνει καί θγαίνει από τήν έξωτερική αύλή μαζί μέ τίς ιερατικές φυλές, κάθεται στα προϋλκια της Άνατολικής Πύλης καί προμηθεύει μερικές από τίς θυσίες πού προσφέρει ό λαός». Ίεζεκιήλ ΜΔ'2,3.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τό «Κυβερνών σώμα», πρό του άδιεξόδου πού βρίσκεται μέ τους «χρισμένους», άφού από αυτούς αποτελείται καί τό ίδιο, εισάγει τήν τάξη του **άρχηγού** ως διάδοχο κατάσταση, άναγκαστικά γιά τήν συνέχεια των εκδόσεων - τροφή. Όμως άφού ή τάξη του άρχηγού δέν είναι ιερατική δηλαδή δέν είναι «άγωγός του Θεού», τί είδους τροφή θά δίνει; Έδώ ό ίδιος ό «δοϋλος» έχει προφητεύσει ψευδεις προφητείες στό παρελθόν πολλές, τί θά κάνει τώρα ό «άρχηγός»; Τι περιμένει τους δυστυχείς «μάρτυρες»; Τά γνωστά: τρέξιμο, έργο-έργο στα σπίτια στους δρόμους, μέ «άπόδοση» βιβλία, διδύαρια, γραφικές μελέτες, συμπλήρωση δελτίων μέ ώρες άγρου κλπ. Καί όλα αυτά γιατί; Διότι στό δρόμο τους βρέθηκε μά Έταιρία πού από παιδιά του Θεού ελεύθερα τους κατάντησε σκλάβους καί δούλους «άμπελουργούς» καί «ξυλοκόπους».



Άριστερά, ό Μωάμεθ εικονίζεται άνερχόμενος στόν ούρανό ιππεύοντας τόν Μπουράκ, τό φανταστικό άλογο μέ κεφαλή ανθρώπου (μικρογραφία από αντίγραφο του «Χάμσα» του Νιζαμί, 1494-5 μ.Χ.), Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.

Έπάνω, οι «άγιοι» της Σκοπιάς (144.000) - Ό «πιστός καί φρόνιμος δούλος»