

Προς τον Πρόεδρο και την Επιστημονική και
οργανωτική Επιτροπή του 5^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου
Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών με θέμα:
«Ψυχοθεραπεία και Ποιμαντική: Αποκαλύψεις της
ύπαρξης».

Αγαπητοί αδελφοί,
Τέκνα εν Κυρίῳ αγαπητά

Εν πρώτοις απευθύνω θερμές ευχαριστίες για την
ευγενική πρόσκληση προς το πρόσωπό μου να
ευλογήσω την έναρξη και τις εργασίες του Συνεδρίου
σας. Είναι αλήθεια, ότι αν οι συνθήκες και οι
υποχρεώσεις επέτρεπαν, το να βρίσκομαι ανάμεσά σας
θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα.

Όμως, το να αποστείλω τον χαιρετισμό μου
αισθανόμενος νοερά κοντά σας, εξακολουθεί να είναι
επίσης αιτία χαράς και ευαρέσκειας.

Χαίρομαι όντως, διότι μια προσπάθεια που
ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, και η οποία στεγάστηκε

και υποστηρίχθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας, συνεχίζει να προοδεύει, να ωριμάζει και να ανοίγεται σε διεθνή επίπεδα.

Ήταν πάντοτε πεποίθησή μας, πως, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν τη διακονία του ανθρώπου σε ζητήματα που η Εκκλησία έχει καθήκον να μεριμνήσει παντί τρόπω και σθένει, και συγχρόνως η επιστήμη προβληματίζεται για τα ίδια ζητήματα σοβαρά και υπεύθυνα, τότε ο ειλικρινής και απροκατάληπτος διάλογος και η μετά λόγου γνώσεως συνεργασία, αποτελούν καθήκον και αναγκαιότητα. Και είναι αυτής της ποιότητας ο διάλογος προαπαιτούμενο για τη γόνιμη συνάντηση της επιστήμης που καλείται να «εκκλησιαστεῖ» με την Εκκλησία που καλείται να προσλάβει τον κόσμο και να τον μεταμορφώσει.

Είναι λοιπόν ευνόητη η χαρά και η ικανοποίησή μου, όταν βλέπω το μικρό δεντράκι που φύτρωσε κάποτε στην αυλή μας, και θεωρήσαμε χρέος να το στηρίξουμε και να το περιποιηθούμε, να φανερώνεται σήμερα δέντρο θαλερό και καρποφόρο.

Και σήμερα, καθώς η ανάγκη του διαλόγου της χριστιανικής πίστεως με τον κόσμο που έχεται αφήνοντας πίσω του τα αυτονόητα και τις προκαταλήψεις της νεωτερικότητας είναι αδηριτη, ζωτική και αναπόδοστη, τότε οι καρποί τέτοιων δέντρων είναι πολύτιμοι.

Σήμερα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η παραμονή μας στο περιθώριο των εξελίξεων δεν θα είναι μόνο σύμπτωμα παρακμιακής συρρικνώσεως αλλά, κυρίως, προδοσία του πνεύματος και των επιταγών του Ευαγγελίου.

Όμως αυτός ο διάλογος προϋποθέτει γερά θεμέλια στην πίστη, φρόνημα εκκλησιαστικό, διάθεση φιλάνθρωπη και γνώση βαθιά και απροκατάληπτη των θύραθεν νέων δεδομένων. Απαιτεί νου φωτισμένο και ταπεινόφρονη ευρύνοια.

Κάποιες θύραθεν αντιλήψεις ενδέχεται να μην εναρμονίζονται με την εν Χριστῷ αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Όμως, μην λησμονούμε αφενός ότι το «απρόσληπτον» μένει «αθεράπευτον» αφετέρου την Παύλεια νουθεσία: «πάντα δοκιμάζετε, τό καλόν

κατέχετε» (Α' Θεσ. 5,21) και «πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ'
οὐ πάντα συμφέροι» (Α' Κορ. 6,12).

Εύχομαι λοιπόν, και προσεύχομαι, οι εργασίες του
Συνεδρίου να είναι δημιουργικές και καρποφόρες και
να γνωρίζετε ότι προσδοκούμε πολλά από αυτόν τον
διάλογο που υπηρετεί και το συνέδριο αυτό.

Ο Θεός να Ευλογεί όλους και τον καθένα
προσωπικά,

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης πολλής,
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμος

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hieronymos". It features a stylized initial 'H' and ends with a flourish.