



Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2012

Αρ. πρωτ.: Γ.Α. 875

Προς  
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού  
κ. Ιγνάτιο  
Βόλο

**Σεβασμιώτατε,**

Με μεγάλη καθυστέρηση Σας απευθύνω μια επιστολή εξομολόγησης, μια επιστολή έκκλησης, αλλά κυρίως μια προσευχή, αφού οι οδυνηρές και πολυδιάστατες συνέπειες από την οικονομική εξαθλίωση έχουν οδηγήσει πολλές ελληνικές οικογένειες εμπόρων σε απόγνωση.

Η ανεργία οδηγεί στο φτηνό αλκοόλ και στη συνέχεια στο θάνατο των ναρκωτικών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι 8 στους 10 εξαρτημένους είναι άνεργοι. Πολλοί στρέφονται στο τζόγο μέσω γρήγορων αποδόσεων τυχερών κρατικών παιχνιδιών και των καζίνο, ενώ οι νεότεροι εθίζονται στον ιντερνετικό τζόγο.

Αναφορικά με την εκπαίδευση, δύο στους δέκα γονείς σταματούν τα παιδιά τους από παιδικούς σταθμούς, ενώ πέντε στους δέκα από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα εγγράφουν σε δημόσια σχολεία, αδυνατώντας να πληρώσουν δίδακτρα και φροντιστήρια.

Η επιβίωση μιας στις τρεις μικρομεσαίες οικογένειες είναι οριακή και πολύ κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ για τις υπόλοιπες δύο στις τρεις είναι προβληματική.

Η οικονομική ανασφάλεια στις ελληνικές οικογένειες απαιτεί την παροχή κοινωνικών βοηθημάτων για συμβουλευτική, ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη. Η ανάδειξη των κρατικών δομών πρόνοιας, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες που διέρχονται κρίση, είναι σημαντική αλλά όχι αρκετή.

Τη δύναμη της Εκκλησίας να προσελκύει ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όταν βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας και ανάγκης δεν μπορεί να την αναπληρώσει κανένας δημόσιος τομέας. Η εκκλησία, ό,τι προσφέρει με τα συσσίτια, και κάθε άλλη βοήθεια στους άστεγους, τους απόρους, τους ηλικιωμένους και τη νεολαία το κάνει χωρίς τμπανοκρουσίες και συγκεντρώσεις και όχι στις πλατείες των πόλεων, μοιράζοντας πατάτες και κρεμμύδια παρουσία των ΜΜΕ για άγρα ψήφων και εντυπώσεων.

**Σεβασμιώτατε,**

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά σύνδρομα φυγής από το υπέρτατο αγαθό της ζωής. Η κατάρα των καιρών στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι οι αυξανόμενες ψυχικές παθήσεις, η κατάθλιψη και η μελαγχολία που οδηγούν χιλιάδες συνανθρώπους μας στην αμαρτία της αυτοκτονίας, ενός τραγικού φαινομένου, το οποίο εκατονταπλασιάστηκε στη χώρα μας μέσα σε ενάμισι χρόνο.

Πρέπει η αξιοπρέπεια και το φιλότιμο του Έλληνα να είναι οι λόγοι που θα τον κάνουν ψυχικά πιο δυνατό και όχι πιο ευάλωτο και να είναι τα εφόδια που θα χρησιμοποιήσει για να παλέψει και όχι για να τα παρατήσει και να παραδοθεί.

Πρέπει, λοιπόν, με το ζεστό και ανθρώπινο λόγο της Εκκλησίας στο πλευρό μας και με τη βοήθεια του Θεού να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να καταλάβουν ότι δεν φταίνε για ό,τι συμβαίνει στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πρέπει να μάθουν ότι οι ηθικοί αυτουργοί της οικονομικής καταστροφής είναι άλλοι, τους οποίους μπορούμε να κρίνουμε, αλλά δυστυχώς όχι να τιμωρήσουμε.

Πρέπει να περάσουμε το σκεπτικό ότι η αυτοκτονία είναι μια εγωιστική πράξη δειλίας που δεν ταιριάζει στο πείσμα των Ελλήνων. Είναι μια πράξη ανθρώπινης βίας, οικογενειακής κακοποίησης και τραυματισμού των παιδικών ψυχών, που μένουν πίσω αβοήθητα και χωρίς στήριξη.

Μόνο η Εκκλησία μας μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους συνανθρώπους που η πίστη τους κλονίστηκε να νικήσουν τις φοβίες τους και να καταλάβουν ότι ο δρόμος της ζωής του ανθρώπου μπορεί να είναι σπαρμένος με πολλές ατυχίες αλλά στο τέλος η πίστη θριαμβεύει.

Όλα τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να καταλάβουν ότι η οικονομική καταστροφή υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι σε καμία περίπτωση ντροπή. Άλλωστε, έξι στους δέκα Έλληνες οικογενειάρχες καλούνται σήμερα να δημιουργήσουν από την αρχή.

Η προσπάθεια να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την περίοδο δοκιμασίας είναι να έχουμε πραγματική και βαθειά πίστη και η πίστη θέλει ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η ελληνική κοινωνία σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται την παρουσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την αγάπη, τη θαλπωρή και την αλληλεγγύη της χριστιανικής μας θρησκείας.

Η ΕΣΣΕ ως ανώτατος θεσμικός φορέας των 800.000 εργαζομένων και ανέργων του Ελληνικού Εμπορίου τίθεται στη διάθεσή σας, στον ανεκτίμητο αγώνα που δίνετε αθόρυβα, όπως άλλωστε αρμόζει στην περίπτωση, με όλα τα μέσα που διαθέτει για τη βοήθεια των υπερχρεωμένων ελληνικών νοικοκυριών.

**Σεβασμιώτατε,**

Δώστε μας τη δύναμη να μην το βάλουμε κάτω και να μην παραδώσουμε αμαχητί τη λογική και την ψυχή μας στις επιδιώξεις των απάνθρωπων συμφερόντων, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία των οικογενειών μας, το μέλλον των παιδιών και της πατρίδας μας.

**Με Σεβασμό & Εκτίμηση Ασπάζομαι τη Δεξιά Σας,**



**Βασίλης Κορκίδης**