

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κ. Κ. ΙΓΝΑΤΙΟ

εκ μέρους των αναγνωστών και των ιεροπαίδων της Μητροπόλεως
κατά την έναρξη των συναντήσεων του ιεραποστολικού έτους 2011-2012
Βόλος, 1.10.2011

του αναγνώστη Παναγιώτη Ποδαρόπουλου

Σεβασμιώτατε,

Με τον αγιασμό που μόλις τελέσατε και με την αρχιερατική σας ευλογία, η ομάδα των αναγνωστών και των ιεροπαίδων ξεκινά σήμερα τις ποικίλες δραστηριότητές της για το νέο ιεραποστολικό έτος.

Είναι γνωστό ότι σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η ουσιαστική κατάρτιση σε θέματα πίστεως και ζωής όλων των νέων που διακονούν με επίγνωση το ιερό Βήμα και το Αναλόγιο των Ιερών Ναών της Μητροπόλεώς μας, των νέων δηλαδή που πιστεύουν στο Θεό, αγαπούν τη Θεία Λατρεία και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά σ' αυτή.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον Σας για τους νέους αυτούς αποδεικνύεται συν τοις άλλοις και από το ότι εμπιστεύεστε τον τομέα αυτόν στον εκάστοτε αρχιδιάκονό σας. Η καρποφόρα προσφορά του πατρός Αμφιλοχίου τα τελευταία τρία χρόνια, συνεχίζεται πλέον από τον πατέρα Καλλίνικο, ο οποίος έχει ήδη επιδείξει ξεχωριστό ζήλο και για τη νέα αυτή διακονία αλλά και αγάπη προς όλους μας.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, τέτοιου είδους δραστηριότητες δίνουν σ' εμάς τη δυνατότητα να διατηρούμε την ελπίδα μας στο Χριστό, να προλαμβάνουμε την απογοήτευση και να βασιζόμαστε σε «γερά θεμέλια», τα οποία τίθενται μόνο μέσα στην Εκκλησία, τη στιγμή που τα πάντα γύρω μας καταρρέουν.

Στις μηνιαίες συναντήσεις μας τούτη τη χρονιά, οι οποίες θα μας προσφέρουν την ευκαιρία της μεταξύ μας κοινωνίας, συμπεριλαμβάνονται πνευματικές ομιλίες από εκλεκτούς κληρικούς της Εκκλησίας μας, εξορμήσεις και λατρευτικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα τον εορτασμό του προστάτου μας, Αγίου Δάνακος του Αναγνώστου.

Ευχηθείτε λοιπόν, Σεβασμιώτατε, με τη Χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Δάνακος, όλα τα παραπάνω να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της αγάπης μας για τον Χριστό και την Εκκλησία Του, στη διακονία της οποίας ως κατώτεροι κληρικοί έχουμε αφοσιωθεί.