

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΓΙΟΝ ΔΩΔΕΚΗΗΜΕΡΟΝ

23/12/2012 - 7/1/2013



Τά σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται· Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου.



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ,
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 2012

Ἀγαθητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα.

«Ἴδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην
... ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ ...».

(Λουκ. β' 10-11).

Αὐτά ἦταν τά λόγια τοῦ Ἀγγέλου, μέ τά ὁποῖα ἀνήγγειλε στους Ποιμένες τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τή μεγάλη καί λαμπρή ἐκείνη νύχτα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως.

Ταπεινά, ἐνώνω κι ἐγώ τή φωνή μου μέ τήν ἀγγελική ἐκείνη φωνή, ἐνώνω τή χαρά μου μέ τή χαρά τῶν μάγων, ἐνώνω τήν ἐλπίδα μου μέ τήν

ἐλπίδα τῶν ποιμένων καί σᾶς καλῶ νά ἀναγνωρίσουμε στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ τόν Σωτήρα τοῦ Κόσμου.

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, ρωτᾷ ὁ Χριστός τοὺς ἀνθρώπους: «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (Ματθ. ιστ' 13). Πολλές οἱ ἀπαντήσεις ἀνά τοὺς αἰῶνες, πολλές οἱ ἀπαντήσεις καί σήμερα. Πολλοί ἐκφράζουν τόν θαυμασμό τους γιά τά λόγια Του, ἄλλοι τόν σεβασμό τους γιά τή θυσία Του, κάποιοι τόν ἐνθουσιασμό τους γιά τό κοινωνικό Του μήνυμα. Λίγοι, ὅμως, ὁμολογοῦν τήν πίστη τους στή θεανθρώπινη ὑπόστασή Του καί παραδίδουν στά ἄχραντα Χέρια Του τοὺς

φόβους, τις αγωνίες, τὰ ἀδιέξοδα, τὴν ἴδια τὴ ζωὴ τους.

Ἄλλὰ ἀκόμη κι ἐκεῖνοι πού πιστεύουν στὴν παντοδυναμία καὶ στὴν ἀγάπη Του, ὅταν οἱ ἀνάγκες γίνονται ἀφόρητες, ὅταν ἡ ἀδικία ὀργιάζει, ὅταν οἱ προοπτικὲς ξεθωριάζουν, τότε ἀναρωτιοῦνται: Πού εἶναι ὁ Θεός; Γιατί δὲν φαίνεται; Γιατί δὲν ἐνεργεῖ;

«Δεῦτε ἴδομεν», Ἄδελφοί μου, ὄχι μόνο «πὺ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἀλλὰ καὶ πὺ γεννᾶται διαρκῶς, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή. Μᾶς τὸ λέγει ὁ Ἰδιος στό Ἱερό Του Εὐαγγέλιο: «Οὐ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν», (Ματθ. ιη' 20).

Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἡ ὁδὸς πρὸς τὸ σπῆλαιο τῆς Βηθλεέμ ὅλων τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων; Τὸ «μαζί με τὸν Θεό» περνᾶει μέσα ἀπὸ τὸ «μαζί με τοὺς ἀνθρώπους».

Δὲν συντονίζεται ὁ Θεός με τίς μεμονωμένες ἐγωιστικὲς φωνές, ἀλλὰ συνομιλεῖ καὶ εἰσακούει πρόσωπα, δηλαδή ὑπάρξεις ἀνοιχτές στὴν ἐπικοινωνία, ἔτοιμες στὴν ἀλληλεγγύη, εὐαίσθητες στὴ συμπόνοια, κατ' εἰκόνα τῶν Τριῶν ἀγαπῶντων καὶ ἀγαπομένων Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, πὺ ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη συντελέσθηκε ἐφάπαξ πρὶν ἀπὸ 2000 χρόνια, διασπᾶ τίς διαστάσεις τοῦ χρόνου καὶ ἀποκτᾶ ὑπόσταση καὶ νόημα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ καθενός μας προσωπικά, κάθε φορά πὺ οἱ καρδιές ἐνώνονται στό ἔργο τῆς ἀγάπης. Ὅλη ἡ ὑπέροχη ἱστορία τῆς νύχτας τῶν Χριστουγέννων ἐπαναλαμβάνεται πλήρης, σέ ὅλο τὸ σωτηριολογικὸ τῆς μεγαλείο.

Καὶ εἶναι ἀλήθεια πὺς γιὰ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ ἐπανάληψη ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα διγᾶ. Γεμίζουν τὰ σπίτια καὶ οἱ βιτρίνες τῶν ἀγορῶν ἀπὸ φάτνες. Μέσα σ' αὐτές, φαίνεται νὰ ξαναγεννιέται ὁ Χριστός με διάφορες μορφές: Ὁ Χριστός τῆς παιδικῆς μας ἡλικίας, ὁ Χριστός ἐνός γλυκοῦ συναισθηματισμοῦ, ἢ ἀκόμα καὶ ἕνας ἐμπορικὸς Χριστός. Ὅμως, ὁ ἀληθινός Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς, πὺ ἀπαντᾶ ἀποτελεσμα-

τικά στὴν ἀνθρωπινὴ τραγωδία, ὁ Σωτήρας Χριστός, γεννιέται ὅταν Τοῦ προσφερθεῖ ὡς λίκνο ἢ σύμπνοια, ἢ συνεργασία, ἢ κοινὴ προσευχὴ τῶν παιδιῶν Του μέσα στὴν Ἐκκλησία Του. Ὅσο λειτουργοῦμε, ὅσο προσφέρουμε, ὡς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἔργο ἀγάπης καὶ δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ ὅσο συγκεντρωνόμαστε γύρω ἀπὸ τὴν κοινὴ Ἁγία Τράπεζα τῆς Θείας Λειτουργίας, με ὁμόνοια νοῦ καὶ καρδιάς, ἀλλὰ καὶ με προσωπικὴ μετάνοια καὶ ἀλλαγὴ πορείας, ἀνοίγουμε δρόμο γιὰ νὰ φθάσει ὁ Θεός στοὺς ἀνθρώπους καὶ μετατρέπουμε κάθε στιγμή τίς ἐνορίες μας σέ νέες Βηθλεέμ, με ὅλους ἐμᾶς ἀτόπτες μάρτυρες τῆς εὐλογημένης ἀρχῆς τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ἄδελφοί μου. Συνηγμένοι ὅλοι μας σήμερα στὴ λαμπρὴ πανήγυρη τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας, μπορούμε νὰ πετύχουμε νὰ φανερωθεῖ μέσα ἀπὸ ἐμᾶς ξανά ὁ Θεός στόν κόσμο. Τὸ φῶς Του θὰ λάμψει πάλι, με τὴν προϋπόθεση, ὅμως, ὅτι θὰ φωτίσει πρῶτα τὴ δικὴ μας καρδιά καὶ θὰ μείνει μέσα σ' αὐτήν, διώχνοντας τὴν ἀπομόνωση, τὴν ἀπογοήτευση, τὴν ἀβεβαιότητα. Ἄς ἀναλάβουμε ὅσο ἀπὸ τὸ βᾶρος τοῦ συνανθρώπου μας ἀντέχουν οἱ δυνάμεις μας καὶ ὅλοι μαζί «πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθέμεθα». Αὐτὸ κι Ἐκεῖνος περιμένει, γιὰ νὰ πάρει στὰ δικά Του Χέρια τίς τύχες αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ νὰ τὸν ὀδηγήσει στὴ λύτρωση καὶ στὴν ἀναγέννηση.

Με αὐτές τίς ταπεινὲς σκέψεις, δοξολογώντας τὸν Σαρκαθέντα Κύριό μας γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ μακροθυμία Του, σας εὐλογῶ με ὅλη μου τὴν καρδιά καὶ σᾶς εὐχομαι νὰ βρῖσκει πάντα τόπο «ἐν τῷ καταλύματι» ἀνάμεσά μας, καταναλάζοντας με τὸ φῶς Του τίς ψυχές ὅλων μας.

Μετά πατρικῶν ἐορτίων εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012

23/12: Κυριακή πρό της Χριστοῦ Γεννήσεως.

1. Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου. **7:30-10:30 π.μ.**

Δευτέρα 24/12: Παραμονή Χριστουγέννων

1. Πρωινή Θεία Λειτουργία γιά τούς ἐργαζομένους. **5:00-6:00 π.μ.**
2. Ὁρθρος 24ης Δεκεμβρίου, Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὁρῶν τῶν Χριστουγέννων. **6:00-7:30 π.μ.**
3. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. **7:30-10:00 π.μ.**
4. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων. **6:30 μ.μ.**
Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν

Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου, μέ τή συμμετοχή τῶν Ἱερέων τοῦ Βόλου καί τῆς Νέας Ἰωνίας. Θά ὁμιλήσει ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Κατούνης.

Τρίτη 25/12: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

1. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. **5:30-8:30 π.μ.**
Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βόλου.
2. Β' Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως Βόλου, ὅπου θά ψάλει ἡ χορωδία τῆς Ἁγ. Τριάδος Νοσ/μείου Βόλου. **9:30-11:00 π.μ.**

26/12: Τετάρτη μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν. Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

1. Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἱ. Χρυσοστόμου **7:30-10:30 π.μ.**
Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει καί θά ὁμιλήσει στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Νέας Ἰωνίας Βόλου.



ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

Δευτέρα 31/12: Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

1. Κοπή Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βόλου, παρουσία Κλήρου, Ἀρχῶν καί Λαοῦ. **12:00 μεσ/νῆ.**
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἁγίου Βασιλείου.
α) Στούς Ἱερούς Ναούς Βόλου καί Νέας Ἰωνίας. **5:00-6:00 μ.μ.**

β) Στόν Ἱερό Ναό Ἀγίου Βασιλείου Βόλου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. **6:00-8:00 μ.μ.**

3. Δοξολογία γιά τήν εἴσοδο τοῦ νέου ἔτους στόν Ἱερό Ναό Ἀγίου Δημητρίου Βόλου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. **11:45-12:30 μεσάνυκτα.**

4. Στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία μετά Θείας Λειτουργίας καί κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. **9:00-12:30 βραδινή.**

Τρίτη 1/1: ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

1. Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. **7:30-10:30 π.μ.**

Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσῃ καί θά ὁμιλήσῃ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀγίου Βασιλείου Βόλου.

2. Δοξολογία ἐπί τῷ Νέφ Ὑπει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἀγίου Νικολάου Βόλου. **11:30 π.μ.**



ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013

Παρασκευή 4/1

1. Ὁρθρος τῆς ἡμέρας καί αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὁραι κατά τήν τάξιν τοῦ Τυπικοῦ, ἄνευ Θείας Λειτουργίας. **7:30-9:30 π.μ.**

Σάββατο 5/1: Παραμονή Θεοφανεῖων.

1. Ἀκολουθία τοῦ Ὁρθρου τῆς ἡμέρας καί Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου. **6:00-8:00 π.μ.**

2. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀγισμοῦ. **8:00-9:00 π.μ.**

Μετά ταῦτα οἱ Ἱερεῖς θά περιέλθουν τίς Ἐνορίες πρός ἀγιασμόν οἰκῶν.

3. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Θεοφανεῖων. **5:00 μ.μ.**

Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσῃ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἀγ. Νικολάου Βόλου, μέ τή συμμετοχή τῶν Ἱερέων τοῦ Βόλου καί τῆς Νέας Ἰωνίας. Τόν Θεῖο λόγο θά κηρύξῃ ὁ Πανοσιολογίωτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Δημητρίου. **6:30 μ.μ.**

Κυριακή 6/1: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

1. Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. **7:30-10:30 π.μ.**

2. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀγισμοῦ. **10:30-11:30 π.μ.**

Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσῃ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἀγίου Νικολάου Βόλου. Ἡ Λιτανεία πρός κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν παραλία τοῦ Βόλου θά ἐκκινήσῃ ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀγ. Νικολάου. **11:30 π.μ.**

3. Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. **5:00-6:00 μ.μ.**

Δευτέρα 7/1: Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.

1. Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου. **7:30-10:30 π.μ.**

Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ἀγιάς.

