

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (1/9/2013)

Η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως (1)

Ανάγκη επανευαγγελισμού

Εισερχόμενοι σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στο νέο Εκκλησιαστικό έτος, εγκαινιάζουμε την νέα θεματολογία των Γραπτών Κηρυγμάτων της Τοπικής μας Εκκλησίας, που θα αποδίδονται κάθε Κυριακή στους Ιερούς μας Ναούς, κατά την Θεία Λειτουργία. Τα προηγούμενα χρόνια τα θέματα των Γραπτών κηρυγματικών παρεμβάσεων μας ήταν αφιερωμένα είτε στην ανάλυση των Ευαγγελικών και Αποστολικών περικοπών των Κυριακών, είτε στην ανάδειξη του βίου και του έργου του εορταζομένου Αγίου της ημέρας. Εφέτος, με την προτροπή του Επισκόπου μας, θα εισέλθουμε στα ενδότερα της πίστεώς μας, διερευνώντας τις βασικές εκείνες πτυχές και λεπτομέρειες που την οριοθετούν και την καθιστούν κατ' ουσίαν Ορθόδοξη.

Η απόφασή μας αυτή προέκυψε από την ανάγκη, που έχει πολλαπλώς καταγραφεί, να επαναπροσεγγίσουμε την Ορθόδοξη πίστη μας και να την γνωρίσουμε όπως ακριβώς είναι και όχι όπως νομίζουμε ότι είναι. Είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε από την εγκεφαλική θεωρία της Εκκλησιαστικής ζωής και να αποκτήσουμε την εμπειρία του Ορθοδόξου βιώματος. Είναι ανάγκη να απεγκλωβιστούμε από τα δεσμά της τυπολατρικής θρησκευτικότητας και να αφεθούμε στην ελευθερία της αληθινής γνώσης του Θεού. Είναι χρέος προς τον εαυτό μας και προς τα παιδιά μας να κατακτήσουμε τον θησαυρό της πίστεως, να τον κάνουμε δικό μας και να πάψουμε να τον ανταλλάσσουμε, τόσο εύκολα, με τα ξυλοκέρατα που μάς προσφέρει το εκκοσμικευμένο φρόνημα της εποχής μας, το απογυμνωμένο από κάθε είδους πνευματικότητα. Είναι καιρός να θυμηθούμε, οι παλαιότεροι, όσα με απλότητα μάς διδάξαν οι πρόγονοί μας για την πίστη μας, περισσότερο με το παράδειγμα του βίου τους και λιγότερο με την δύναμη των λόγων τους. Είναι ευκαιρία να μάθουμε, οι νεότεροι, όσα η εποχή μας επιμελώς αρνείται, η Παιδεία μας «επιστημονικώς» αποσιωπά, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης προκλητικώς χλευάζουν και υποτιμούν. Όταν αυτό συμβεί, θα νιώσουμε ότι κατέχουμε τον μεγαλύτερο πλούτο, που δε μπορεί να συγκριθεί με κανένα υλικό θησαυρό, με κανένα κοσμικό απόκτημα. Θα κατανοήσουμε ότι συνιστά ακριβό προνόμιο και μέγιστο Θείο δώρημα ότι είμαστε μέλη της «Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας»

Για να συμβούν όλα αυτά πρέπει να δούμε ποια ακριβώς είναι η Ορθόδοξη πίστη μας, τι και ποιος είναι Αυτός που πιστεύουμε. Γι' αυτό και η σπουδή μας θα έχει κατηχητικό περιεχόμενο και θα αποσκοπεί στον επανευαγγελισμό μας. Από τη διαδικασία αυτή θα διακριθώσουμε τις ελλείψεις μας και θα διευκρινίσουμε τις απορίες μας. Ας μη μās τρομάζει ο όρος «κατήχηση». Η κατήχηση δεν αφορά μόνο στα μικρά παιδιά. Είναι το κατ' εξοχήν έργο της Εκκλησίας που αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο, καθ' όλη την πορεία του βίου του και όχι μόνο στους πρώτους σταθμούς της ζωής του. Όποιος ισχυριστεί ότι κατέχει το πλήρωμα της πίστεως πλανάται πλάνην οικτράν. Όποιος νομίζει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω πνευματική μαθητεία στερεί τον εαυτό του από το γάργαρα νερό της αλήθειας, το οποίο διαρκώς έχει ανάγκη η ψυχή για να ζήσει και έτσι, οδηγείται σε πνευματικό θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε εκ των ων ουκ άνευ την διαρκή προσφορά της αλήθειας του Ιησού Χριστού στον κόσμο και ομολογούσε: «αλίμονό μου εάν πάψω να ευαγγελίζομαι»¹ Αν ο Απόστολος των Εθνών αντιλαμβάνεται τόσο απόλυτα την σημασία της κατηχήσεως και του ευαγγελισμού των μελών της Εκκλησίας, πόσον μάλλον εμείς, οι Χριστιανοί του σήμερα, Κληρικοί και λαϊκοί, οφείλουμε να βαδίζουμε στους ίδιους δρόμους της γνώσης που περπάτησαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Όσιοι και οι Μάρτυρες της πίστεως.

Αυτή η Ορθόδοξη πίστη περιγράφεται, με συστηματικό, όσο και συνοπτικό τρόπο, στο Σύμβολο της Πίστεως, το γνωστό μας «Πιστεύω», που συνιστά την ταυτότητα κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Αυτό το ιερό κείμενο θα μελετήσουμε στη σειρά των ομιλιών μας, κατά τις Κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες του νέου Εκκλ/κού έτους. Θα μάθουμε για την ιστορία του, ποιοι ήταν εκείνοι που το συνέθεσαν και γιατί, ποιο το ακριβές περιεχόμενό του, που αποτελεί το απόσταγμα τόσο της Αγίας Γραφής, όσο και της Πατερικής μας Παράδοσης. Να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι από την προσεκτική μελέτη του θα βγούμε άπαντες ωφελημένοι, επιπλέον συνειδητοποιημένοι, όσο και προσγειωμένοι στην απλότητα και αυθεντικότητα της Ορθοδόξου πίστεως, έξω από υπερβολές, οξύτητες και αγκυλώσεις, που ουδεμία σχέση έχουν με το ήθος και το περιεχόμενό της. ΑΜΗΝ!

Αρχιμ. Ε.Ο.

¹ Α' Κορ. 9,16