

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

*Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής)*

### Ο Παράκλητος

Την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής εορτάζουμε, αδελφοί μου. Πενήντα ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου και δέκα μετά την Ανάληψή Του, το Πνεύμα το Άγιο, με την μορφή πυρίνων γλωσσών, κατέρχεται επί των Αγίων Αποστόλων, τους καθιστά πνευματοφόρους, τους κοσμεί με ιδιαίτερα χαρίσματα και ικανότητες, έτοιμους να αναλάβουν το σωτηριώδες έργο του ευαγγελισμού της ανθρωπότητας, κατά την εντολή του Ιησού Χριστού. Το χάρισμα δε της γλωσσολαλίας, το οποίο την ίδια στιγμή απέκτησαν, δεικνύει αυτό ακριβώς: τον οικουμενικό προορισμό της Εκκλησίας, τα μέλη της οποίας προέρχονται από όλες τις φυλές και τις γλώσσες των ανθρώπων.

«Η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη κάποτε και το οποίο ενθυμούμαστε και εορτάζουμε επετειακά κάθε χρόνο. Είναι ένα συνεχές θαύμα, ένα γεγονός που προεκτείνεται αδιάκοπα μέσα στον χώρο και τον ιστορικό χρόνο. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να είναι παρόν και να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς την παρουσία και την ενέργεια του Παρακλήτου, το έργο του Χριστού θα έμενε ανολοκλήρωτο, η σωτηρία των ανθρώπων θα ήταν αδύνατη. Η αλήθεια αυτή αποτελεί θεμελιώδη διδασκαλία της πίστεώς μας. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της αέναης Πεντηκοστής και οι χριστιανοί σφραγισμένοι ανεξάλειπτα με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος...»<sup>1</sup>.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο της αέναης παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας επικαλούμαστε διαρκώς, είτε σε προσωπικό, είτε σε κοινοτικό – λατρευτικό επίπεδο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διά της γνωστής και λίαν δημοφιλούς προσευχής «*Βασιλεύ ουράνιε...*», την οποία επανειλημμένως ακούσαμε και κατά τη σημερινή ημέρα. Απονέμουμε, έτσι, στο Άγιο Πνεύμα τίτλους και ιδιότητες όπως αυτές του Ουράνιου Βασιλέως, του Παρακλήτου, της Αληθείας, του πανταχού παρόντος και πληρούντος τα πάντα, του θησαυρού των αγαθών και του χορηγού της ζωής και Του υποβάλλουμε τρία συγκεκριμένα και κομβικά, για την ψυχική μας προοπτική, αιτήματα:

«*Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν*». Ζητούμε από το Άγιο Πνεύμα να έλθει και να κατοικήσει μέσα μας, να γεμίσει την ύπαρξή μας, να μάς πληρώσει με τα χαρίσματα και τις ιδιότητές Του· να μάς κάνει πραγματικά πνευματικούς ανθρώπους, όχι με την κοσμική έννοια του όρου, αλλά με την θεολογική, να μάς αναγεννήσει, δηλ. εν Χριστώ, να μάς αξιώσει να γευθούμε τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού από αυτήν

<sup>1</sup> Συμεών, Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, «Πειραιϊκή Εκκλησία», Ιούνιος 1992

ακόμη τη ζωή. Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, δεν αρκεί μόνο η επίκλησή Του, αλλά και ο προσωπικός μας αγώνας στον στίβο της πνευματικής ζωής, εκεί όπου θα κληθούμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι θεωρητικά και φιλοσοφικά, αλλά πραγματικά και οντολογικά.

«Καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος». Ζητούμε από το Άγιο Πνεύμα να μάς καθαρίσει από τις κηλίδες και τους σπίλους της αμαρτίας, η οποία «μάς αναστατώνει εσωτερικά. Μάς διχάζει, σαλεύει τα θεμέλια της υπάρξεώς μας, μάς συγκλονίζει. Ερημώνει την ψυχή, χωρίζει από τον Θεό, χωρίζει από τους αγγέλους, τους φίλους του Θεού, φυγαδεύει τους αγαθούς λογισμούς, μάς παραδίδει στην αγριότητα των δαιμόνων»<sup>2</sup>. Αλλά, η λύτρωσή μας από την φθορά της αμαρτίας δεν επιτυγχάνεται μαγικά με την επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Είναι καρπός της δικής μας σταθερής και διαρκούς αυτοεξέτασης, της αυτοκριτικής και αυτομεμψίας, η οποία επιτυγχάνεται με τον αγώνα της μετανοίας και οδηγεί στην γνώση του Θεού και στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος.

«Σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών». Ζητούμε, τέλος, από το Άγιο Πνεύμα να μάς χαρίσει την ψυχική σωτηρία. Γι' αυτήν την σωτηρία είμαστε μέλη της Εκκλησίας και αγωνιζόμαστε στο στάδιο της πνευματικής ζωής. Αυτή είναι η προοπτική μας, ο προορισμός και το τέλος των προσπαθειών μας. Η σωτηρία από τα δεσμά ενός υλικού και ξεπερασμένου κόσμου, φτωχού σε πνευματικές αναζητήσεις, αποξενωμένου από την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, ενός κόσμου που αναζητεί την πληρότητά του μακριά από την ζωή και την αγάπη του Χριστού. Αυτή η σωτηρία είναι καρπός και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, αλλά και των δικών μας διαρκών προσπαθειών, μέσα στην ζωή της αυθεντικής πίστεως, της συνειδητής Μυστηριακής εμπειρίας, μέσα στην ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ας επικαλούμαστε, αδελφοί μου, διαρκώς το Πανάγιο Πνεύμα, για τους λόγους που αναλύσαμε πιο πάνω. Με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε την κάθε ημέρα της ζωής μας ημέρα της προσωπικής μας Πεντηκοστής. ΑΜΗΝ!

*Αρχιμ. Ε.Ο.*

---

<sup>2</sup> Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος