

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
Αγίας Σκέπης (28 Οκτωβρίου)

Το «ΟΧΙ» τότε και σήμερα

Η μεγάλη εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, κατά την οποία ευγνωμόνως προσκυνούμε την Υπεραγία Θεοτόκο, που σκέπασε και προστάτευσε το έθνος μας στη μεγάλη δοκιμασία του 1940, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το ιστορικό «ΟΧΙ» που ο Ελληνικός λαός, διά της Πολιτικής του ηγεσίας, ξεστόμισε τότε, μία άρνηση με ποικίλες και πολυσήμαντες προεκτάσεις, ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες όχι μόνο εκείνη την εποχή, αλλά και στους μετέπειτα χρόνους και κυρίως στην εποχή μας. Επρόκειτο για το «ΟΧΙ» στις δυνάμεις της ισοπέδωσης και απορρόφησης των πάντων, στην καταστρατήγηση θεσμών και πολιτισμών, στην απάνθρωπη στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπάτηση του δικαιώματος για ελεύθερη έκφραση αρχών, πιστευμάτων, ιδεωδών και αισθημάτων. Το «ΟΧΙ» των Ελλήνων τότε έμεινε στην ιστορία και χάραξε δρόμους και ατραπούς αισιοδοξίας για ολόκληρο τον κόσμο, διδάσκοντας ότι κάποιες στιγμές η άρνηση στο κακό και στην ισοπέδωση είναι προτιμότερη, για να μην πούμε σωτήρια, σε σχέση με την άκριτη αποδοχή κάθε νέας δύναμης που επιθυμεί να παρασύρει στο πέρασμά της τους πάντες και τα πάντα.

Και σήμερα η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει μία νέα ιδιόμορφη εισβολή. Προκαλείται από νεοφανείς δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να αμφισβητήσουν και ν' αποκαθλώσουν αρχές και ιδανικά. Μπροστά σ' αυτή την πρόκληση είναι ευκαιρία να βροντοφωνάξει ένα ακόμα μεγάλο «ΟΧΙ», διδάσκοντας ήθος και δύναμη πνεύματος και πίστης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Λέμε «ΟΧΙ» σήμερα στο ξεπούλημα των αρχών που διέπουν την Ελληνορθόδοξη ψυχοσύνθεσή μας και που επιχειρείται στο βωμό της «προόδου». Το νέο φρούτο της παγκοσμιοποίησης, που θέλει να βάλει στο ίδιο καζάνι τις ιδιαιτερότητες και τις παραδόσεις των λαών, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποχαυνωμένου ανθρώπινου μοντέλου και ενός τρόπου ζωής μηχανοποιημένου και τυποποιημένου, ουδεμία σχέση έχοντος με την ανθρωπιά και το ανθρώπινο ήθος με το οποίο μεγάλωσαν οι παππούδες και οι πατέρες μας, αλλά και με την Ορθόδοξη παράδοσή μας που καταξιώνει το ανθρώπινο πρόσωπο.

Λέμε «ΟΧΙ» στην ισοπέδωση της έννοιας της πατρίδας εν ονόματι της Ευρωπαϊκής μας πορείας. Καυχώμεθα γιατί είμαστε Έλληνες και πατριώτες, γιατί έχουμε πάντα πρότυπα μπροστά μας τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, γιατί διακατεχόμαστε από αγάπη και στοργή για τη μεγάλη μάνα που λέγεται πατρίδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να αντέξουμε στον Ευρωπαϊκό

ανταγωνισμό και να σταθούμε επάξια στο Ευρωπαϊκό στερέωμα, πρέπει να προβάλλουμε, με αξιοπρέπεια, περηφάνια, αλλά και διάκριση και σεβασμό στη διαφορετικότητα, την Ελληνικότητά μας, τον πολιτισμό και την παράδοσή μας, που υπήρξαν και είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έστω κι αν γίνεται αγώνας σήμερα για να επικρατήσει η περί του αντιθέτου άποψη.

Λέμε «ΟΧΙ» στον πόλεμο και στη βία, στη θυσία των αμάχων για την εξυπηρέτηση ανόμων συμφερόντων. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει ν' ανεχθούμε την καταστροφή που συντελείται γύρω μας για το χρήμα, τη δόξα και την παγκόσμια επικράτηση. Δε μπορούμε ν' ανεχθούμε τις βαρύγδουπες δηλώσεις των ισχυρών της γης για την «ειρήνη», που δεν επιτυγχάνεται αλλιώς παρά με τις πολεμικές επιχειρήσεις, την καταπάτηση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εξευτελισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας, τις σκηνές φρίκης και τρόμου στα μάτια των αθώων και ανυπεράσπιστων παιδιών.

Λέμε «ΟΧΙ», ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, στη φθορά της αμαρτίας και του θανάτου που προσβάλλει τη σχέση μας με το Θεό και οδηγεί στον ψυχικό μας αφανισμό. Είναι αυτή η αμαρτία η γενεσιουργός αιτία κάθε κακού σ' αυτόν τον κόσμο, η πηγή της δυστυχίας και της ερήμωσης του κόσμου και των ψυχών, η αφορμή της θλίψης, του άγχους, της αρρώστιας, της μοναξιάς, της κενότητας, της άρνησης και τελικά, αυτού του θανάτου.

Τότε ήταν ο καιρός του «ΟΧΙ» στις δυνάμεις της κατοχής και του θανάτου, τώρα είναι ο καιρός της αντίστασης στο ξεπούλημα και στην ισοπέδωση των αρχών μας, στον εξευτελισμό της ανθρωπιάς μας, στο μηδενισμό της αμαρτίας που μας μετατρέπει σε απανθρώπους και δυστυχώς, πολλές φορές, σε υπανθρώπους. Το παράδειγμα των προγόνων μας, που επέλεξαν την ηρωική θυσία και όχι τον ατιμωτικό συμβιβασμό, ας γίνει υπόδειγμα ζωής για όλους μας, κυρίως δε για τους νέους της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά κι Ευλογημένα!

Αρχιμ. Ε.Ο.