

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου)

Τα αληθινά πρότυπα

Είναι γεμάτη η ζωή της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, από αρώματα και ευωδιές. Όχι αρώματα που προέρχονται από τα άνθη της κτιστής δημιουργίας που μας περιβάλλει, ούτε ευωδιές κατασκευασμένες στα αρωματοπωλεία. Πρόκειται για Θεία αρώματα, που προέρχονται από πανεύοσμα άνθη που κοσμούν το Ορθόδοξο Αγιολόγιο και ξεπροβάλλουν, μεθυστικά, κάθε μέρα στη ζωή μας. Ένα τέτοιο άνθος είναι και η σήμερα εορταζόμενη Αγία Μεγαλομάρτυς Παρασκευή η Αθληφόρος, που αποτελεί στολίδι της πίστεως, πανεύοσμο λουλούδι αγιότητας, που μυρώνει διαρκώς τη ζωή της Εκκλησίας δεκαεπτά αιώνες, τώρα, χρωματίζει και νοηματοδοτεί τους πνευματικούς μας αγώνες.

Η μνήμη της μας δίδει την αφορμή να καταθέσουμε στην αγάπη σας μερικές απλές σκέψεις, έξω από την απλή και συνηθισμένη παράθεση του βίου και του μαρτυρίου της, που ελπίζουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να μας γεμίσουν αισθήματα ευγνωμοσύνης στη χάρη της.

Σήμερα τιμούμε μία γυναίκα Αγία και Μάρτυρα, μία από τις πολλές γυναίκες που καταγράφονται στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο. Πρόκειται για μία σαφή απόδειξη της οφειλομένης τιμής και αναγνώρισης, που αποδίδει η Εκκλησία μας στις γυναίκες, από της ιδρύσεώς Της, ανατρέποντας τα απάνθρωπα δεδομένα της προ Χριστού εποχής. Ήταν τότε που η γυναίκα εθεωρείτο άνθρωπος δευτέρας κατηγορίας, χωρίς το παραμικρό ιδιωτικό ή δημόσιο δικαίωμα και βρισκόταν στην απόλυτη εξουσία του ανδρός. Ο Χριστός αποκατέστησε το γυναικείο δημιουργήμα του στην θέση στην οποία Εκείνος την τοποθέτησε, ανέδειξε όλα τα χαρίσματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα οποία Εκείνος την προίκισε και η Εκκλησία μας την τίμησε υπερβαλλόντως. Απόδειξη τούτου συνιστά η θέση που κατέχει η Παναγία μας στην ζωή της Εκκλησίας, στην Θεία Λατρεία και στο Ορθόδοξο εορτολόγιο, καθώς, επίσης και η τιμή σε ένα πλήθος Αγίων γυναικών όλων των εποχών, ανάμεσα στις οποίες δεσπόζουσα θέση κατέχει η Αγία Παρασκευή.

Το δεύτερο σημείο, στο οποίο θα σταθούμε, είναι το γεγονός της Αγιότητας, η οποία στις μέρες μας είναι παρεξηγημένη και περιφρονημένη, θεωρείται ουτοπία για τον σύγχρονο άνθρωπο, αποδίδεται στο παρελθόν, ενώ πρέπει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Αγιότητα είναι μία ρεαλιστική πραγματικότητα, είναι ο σκοπός της ζωής του κάθε μέλους της Αγίας Εκκλησίας, μας αφορά όλους. Η προοπτική μας είναι η κατάκτησή της, η Θέωσή μας και η

αναγνώρισή μας από τον Θεό, ο Οποίος είναι η πηγή και ο παροχέυς της Αγιότητας, *ο μόνος Άγιος και εν Αγίοις αναπαυόμενος*¹. Όπως προκύπτει από την μελέτη του βίου, των ασκητικών αγώνων, του μαρτυρικού τέλους των Αγίων και Μαρτύρων της πίστεως, η Αγιότητα είναι Θείο δώρημα, που επιτυγχάνεται με την συνειδητή και όχι υποκριτική και επιδερμική Χριστιανική ζωή, με την ολόθυμη αγάπη προς τον Θεό, που περνά μέσα από την αγάπη προς τον κάθε άνθρωπο, που είναι εικόνα του Θεού και με τη χάρη της μετανοίας, η οποία μέσα από τη διαδρομή της αυτομεμφίας, της αυτοκριτικής, της αυτοεξέτασης, οδηγεί στην σωστική αυτογνωσία και τελικά, στην χαρισματική Θεογνωσία.

Και μια τρίτη πνευματική κατάθεση. Οι Άγιοι είναι διαχρονικά πρότυπα για όλους μας και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Τα πρότυπα που προβάλλει το πνεύμα του κόσμου σήμερα είναι απογοητευτικά, είναι τραγικά. Τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης και παραπληροφόρησης προβάλλουν αφειδώς τη νοσηρότητα του εκπεσμένου και μακράν του Θεού ευρισκομένου ανθρώπου, στα πρόσωπα εκπροσώπων του λεγόμενου “lifestyle”, η ζωή των οποίων είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Η ζωή τους όζει, προκαλεί, είναι βουτηγμένη στις εξαρτήσεις, στον αλόγιστο πλουτισμό, στην ηθική αποσύνθεση, στον εξευτελισμό του ανθρωπίνου προσώπου. Από την άλλη, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι πρότυπα ανδρείας, αγωνιστικότητας, πάλης με τα προβλήματα της ζωής, πραγματικής αντίστασης στις παρακμιακές δυνάμεις του κόσμου, στην νοσηρή εξουσία, στο κοσμικό πνεύμα που συμβάλλει στον ηθικό εκμαυλισμό της ανθρωπότητας.

Γι’ αυτό, αδελφοί μου, διδάξτε στα παιδιά σας την ζωή των Αγίων. Κάντε τα φίλους των Αγίων, που είναι οι φίλοι του Χριστού κάθε εποχή. Δείξτε τους ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, υγιής και αληθινός, μακριά από το ψέμα, την υποκρισία και τον εκχυδαϊσμό του εκπεσμένου κόσμου της εποχής μας. Αν θέλετε να τα σώσετε, δώστε τους Χριστό και Αγίους και έτσι θα τους πλουτίσετε με όλα εκείνα τα Θεία δωρήματα που θα νοηματοδοτήσουν το παρόν και θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους. ΑΜΗΝ!

Αρχιμ. Ε.Ο.

¹ Ευχή Τρισαγίου Ύμνου της Θείας Λειτουργίας