

Μαρτυρία σταυρωμένης ἀγάπης...

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνατίου*

Αναστάσιμη, ἡ εὐχαριστιακὴ λειτουργική μας σύναξη, σεβασμιώτατε πατέρα καὶ δέσποτα. Τιμητικὴ πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου. Καὶ ἡ Ἑκκλησία μᾶς παρουσιάζει κείμενα μὲ ἀφορμὴ τὴν μεγάλην ἔορτὴν ποὺ ἔρχεται, τῆς ύψωσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Δὲν θὰ ἦταν ἀναστάσιμη ἡ σύναξή μας κι οὕτε θὰ τιμούσαμε τὸν Παρθένον, ἐὰν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ υἱὸς τῆς Παρθένου, δὲν ἔφτανε μέχρι τὸ ἔσχατο σημεῖο τῆς ταπεινώσεως, μέχρι ἐκεῖνο τὸ ξύλο, τὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τότε τὸ τρισμακάριστον ξύλο τῆς σωτηρίας μας. Καὶ μᾶς δίδεται ἡ ἀφορμὴ νὰ σταθοῦμε κι ἐμεῖς μὲ ἀπλότητα καὶ ταπείνωση σ' αὐτὸ τὸ γεγονὸς σύμερο. Τὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας μας, ποὺ εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς σταυρώσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως ποὺ ἀκολουθεῖ. Ἡ σταυρωση τοῦ Κυρίου εἶναι γεγονὸς σωτήριον. Γιατὶ φθάνοντας ἐκεῖ πλέον, στὸ ἔσχατο σημεῖο τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ἀγάπης Του, νικιέται ὁ θάνατος. Ἄνοιγονται πλέον οἱ πύλες καὶ πάλι τῆς αἰωνιότητος γιὰ τὸν ἄνθρωπο, καὶ γίνεται δυνατὴ ἡ ἐνότητά του μὲ τὸν Θεὸν πατέρα. Πρὸς χάριν τοῦ ἄνθρωπου ὁ Κύριος ἔφτασε μέχρι αὐτὴν τὴν στιγμήν. Καὶ ἀπὸ τότε ἡ κάθε σταύρωση, ἡ κάθε πορεία πρὸς τὸν Γολγοθά, ἡ προσωπικὴ μας ἀλῆλα καὶ ὅλων μαζί, δὲν εἶναι πλέον μιὰ ἀτομικὴ ὑπόθεση. Γιατὶ ὁ Κύριος σταυρώθηκε γιὰ νὰ μᾶς πεῖ: «Σὲ συνοδεύω καὶ στὴ δική σου σταύρωση. Οταν εἶσαι ἔνα μαζί Mou, τότε Ἐγώ σταυρώνομαι μαζί σου καὶ ἀνασταίνομαι μαζί σου».

Κι ἔτσι δόθηκε ἡ δυνατότητα καὶ πάλι στὸν ἄνθρωπο, μέσα ἀπὸ τὴν σταυρικὴ πορεία τούτου τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν ὄποια κανεὶς δὲν ἀμφιβάλλει, νὰ πορεύεται μὲ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνάστασην καὶ τὴν αἰωνιότητα. Θέλει δύναμην πορεία πάνω σ' αὐτὸν τὸν κόσμο. Δύναμην μεγάλην. Κι ὅμως, ἡ Ἑκκλησία καλεῖται γιὰ ἄλλην μιὰ φορά, σὲ μία

ἐποχὴ ποὺ κυρίως προβάλλονται πρότυπα δυνάμεως σωματικῆς. Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ σοῦπερ ἀνθρώπου, τοῦ σούπερμαν. Τὰ πρότυπα σήμερα σὲ κάθε ἄνθρωπο καὶ ἴδιαίτερα στοὺς νέους εἶναι πρότυπα ὑπερφυσικῶν ἀνθρώπων, μὲ σωματικὴ δύναμη καὶ ὅχι πνευματική. Κι ἔρχομαστε σὲ μία τέτοια ἐποχή, ὅπου οἱ μεγάλοι τῆς γῆς ἐπαγγέλλονται μιὰ νέα τάξη πραγμάτων, ἐμεῖς νὰ κηρύξουμε καὶ πάλι «Χριστὸν ἐσταυρωμένον». Νὰ κηρύξουμε καὶ πάλι ὅτι ὁ δρόμος ποὺ δόηγει τελικὰ στὴν αἰωνιότητα, εἶναι ὁ δρόμος τῆς ταπεινῆς ἀγάπης. Εἶναι ὁ δρόμος ποὺ δὲν ξέρει τὴν σωματικὴ δύναμη, ἀλλὰ τὴ δύναμη τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας. Εἶναι ὁ δρόμος ποὺ δὲν ξέρει νὰ ἀλλάζει τὰ πράγματα τοῦ κόσμου μὲ τὴ βίᾳ, ὅπως δοκίμασαν τὰ τελευταῖα χρόνια πάνω σ' αὐτὸν τὸν κόσμο, ἀλλὰ εἶναι ὁ δρόμος ποὺ γκρεμίζει τὰ τείχη μέσα ἀπὸ τὴν γαλήνην καὶ τὴν ἡρεμία μᾶς σταυρωμένης ἀγάπης.

Αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ δύναμη κυριαρχεῖ πάνω στὸν κόσμο, καθούμεθα, γιὰ ἄλλην μιὰ φορά, νὰ κηρύξουμε ζωὴν σταυρωμένην. Καὶ τὴν κηρύττουμε αὐτὴ τὴ ζωὴν. Σταυρωμένος εἶναι ὁ χριστιανικὸς κόσμος στὴν ἐποχή μας, ἀντιμετωπίζοντας τὸν μεγάλο κίνδυνο τοῦ φανατικοῦ μουσουλμανισμοῦ. Σταυρωμένην εἶναι ἡ ὄρθοδοξία ἐκεῖ στὸν οἰκουμενικὸ θρόνο, δέσμια ἀνθρώπων φανατικῶν. Σταυρώνεται καθημερινὰ καὶ μαρτυρεῖ μὲ καρτερία. Σταυρωμένα εἶναι τὰ ὄρθοδοξα πατριαρχεῖα μας, σὰν μειονότητες μέσα στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο. Ἀκολουθοῦν κι αὐτὰ τὴ σταυρωμένη πορεία τῆς Ὁρθοδοξίας. Σταυρωμένοι εἶναι οἱ ἀδερφοί μας ὄρθοδοξοί Σέρβοι, ποὺ δίνουν ἀγώνα επιβιώσεως ἐτοῦτον τὸν και-



Σταυρωμένη είναι ή πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ ἀνθρώπου σήμερα σ' αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ δὲν ἀνέχεται τὴν ἀλήθεια. Ποὺ δὲν ἀντέχει τὴν ταπεινὴ ἀγάπη, ποὺ ξέρει μόνο νὰ δεσμεύει καὶ νὰ κρατάει δέσμιο τὸν ἀνθρωπὸν καὶ νὰ τὸν καλεῖ ν' ἀκολουθήσει δρόμους βίας, μίσους ποὺ ὁδηγοῦν στὴν διχόνοια, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν ἀπελπισία καὶ στὸ μπδενισμό.



ρό. Σταυρωμένοι είναι οἱ ἀδελφοί μας στὴ Τσεχοσλοβακία, ποὺ παρ' ὅλη τὴν ἐλευθερία σήμερα, ὑφίστανται τὸν ζυγὸν καὶ τὸν κίνδυνο τῆς Οὐνίας. Σταυρωμένοι είναι οἱ ἀδελφοί μας ὥρθόδοξοι στὴ Ρωσία, ποὺ παρ' ὅλη τὴν ἐλευθερία σήμερα, καθιοῦνται νὰ κατηκήσουν ἔναν ὀλόκληρο ἥλαο, τὴν ἴδια στιγμὴν ποὺ ὅλοι προσπαθοῦν νὰ ἔκμεταπλευτοῦν τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας γιὰ νὰ προπαγανδίσουν τὶς δικές τους ἀλήθειες. Σταυρωμένη είναι καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ἐσωτερικά της προβλήματα χωρὶς νὰ μπορεῖ μὲ τειστικότητα νὰ ἀπαντήσει στὸν ἥλαο γιατὶ δὲν κυριαρχεῖ καὶ σὲ αὐτὰ ἡ ταπεινὴ ἀγάπη.

Ἐπιτέλους Σταυρωμένη είναι ἡ πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ ἀνθρώπου σήμερα σ' αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ δὲν ἀνέχεται τὴν ἀλήθεια. Ποὺ δὲν ἀντέχει τὴν ταπεινὴ ἀγάπη, ποὺ ξέρει μόνο νὰ δεσμεύει καὶ νὰ κρατάει δέσμιο τὸν ἀνθρωπὸν καὶ νὰ τὸν καλεῖ ν' ἀκολουθήσει δρόμους βίας, δρόμους μίσους, δρόμους ποὺ ὁδηγοῦν στὴν διχόνοια. Ποὺ ὁδηγοῦν στὴ διάσπαση καὶ στὸ κομμάτιασμα, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν ἀπελπισία καὶ στὸ μπδενισμό. Σ' αὐτὴν τὴν ἐποχὴν ποὺ διαδραματίζονται τόσο συγκλονιστικὰ γεγονότα καλεῖται καὶ πάλι ὁ ὥρθόδοξος πιστὸς νὰ φέρει τὸ Σταυρὸν μέσα στοὺς ὄμους καὶ νὰ προχωρήσει τὴν πορεία τῆς Σταυρωμένης ἀγάπης. Μὴν νομίσουμε ὅτι εἴμαστε ἄμοιροι εὐθυνῶν γι' αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας καὶ θὰ μποροῦσε κάθιστα κανεὶς νὰ ρωτήσει: καὶ ἐγὼ ὁ ἀπῆλος τί μπορῶ νὰ κάνω; Ἐγὼ δὲν ἔχω καμμία ἔξουσία. Αἰσθάνομαι τελείως ἀδύναμος. Τί μπορῶ νὰ κάνω;

Μὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀδυναμία ἦταν ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ σταυρό. Καμμία δύναμη δὲν φαινόταν νὰ ἔχει ἐκείνη τὴ στιγμή, καὶ ἦταν ὁ πιὸ δυνατὸς τοῦ κόσμου. Καμμία δύναμη δὲν φαίνεται νὰ ἔχει σήμερα ἡ πίστη κι εἶναι ἡ πιὸ δυνατὴ ποὺ ὑπάρχει ποτὲ στὸν κόσμο. Ἐτούτη τὴν ὥρα τῆς ἀδυναμίας μας είναι ἡ ὥρα τῆς πραγματικῆς δυνάμεως ἐὰν σταθοῦμε μπροστὰ στὰ γεγονότα παίρνοντας τὴν ἀπόφασην νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅχι μὲ βία καὶ μίσος, ὅχι μὲ δύναμην ἀλλὰ μὲ ταπεινὴ ἀγάπη. Ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς, ἀνάλογα μὲ τὴ θέση ποὺ ἔχει μέσα στὴν οἰκογένεια, στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ

περιβάλλον, στὴν Ἐκκλησία ἢ στὴν Πολιτεία, καλεῖται κάθε φορὰ νὰ πάρει κάποια ἀπόφαση γιὰ τὸ κάθε γεγονὸν καὶ μπροστά του ἀνοίγονται δύο δρόμοι. Ὁ ἕνας δρόμος είναι νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν κατάσταση μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς δυνάμεως, νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν κατάσταση μὲ κάθε μέσο ποὺ διαθέτει προκειμένου νὰ ἐπιβάλλει τὴ γνώμη του, τὴ θέλησή του. Ἀλλὰ ἀνοίγεται καὶ ἕνας ἄλλος δρόμος: νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν κάθε κατάσταση μὲ τὴν ταπεινὴ ἀγάπη. Μ' αὐτὴν τὴν ἀγάπην ποὺ ξέρει νὰ ὑπομένει μὲ καρτερικότητα. Μ' αὐτὴν τὴν ἀγάπην ποὺ ξέρει ν' ἀνταποδίδει στὸ μίσος τὸ ἔλεος. Ποὺ ξέρει νὰ φέρνει στὴν κακολογία τὴν καλλιθογία καὶ καθολογία. Ποὺ ξέρει νὰ ἔρμηνει τὰ πράγματα ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἢ ἔνταση τοῦ πολέμου. Αὐτὸς σημαίνει Σταυρωμένη ἀγάπη. Κι αὐτὸς τὸ δρόμο καθιούμεθα νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι.

Καθιούμεθα νὰ δώσουμε τὴ μαρτυρία τῆς σταυρωμένης ἀγάπης. Σὲ πίγιο θὰ προσκυνήσουμε τὸ τρισμακάριστον ξύλο. Σήμερα τιμοῦμε τὴ ζωὴ τῆς Ἀγάπης. Ἐτούτην ἀπὸ τὴν ὁποία ἐπήγασε αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἡ ζωντανή, ποὺ ἀκολούθησε τὴν πορεία τοῦ Σταυροῦ. Καὶ σὲ πίγια δευτερόλεπτα θὰ καρπωθοῦμε τὸν καρπὸ τῆς σταυρώσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως. Τὸ ὕδιο τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ βιώσουμε, γιὰ νὰ γίνουμε ὅλοι ἔνα, μέσα σ' αὐτὴν τὴν σταυρωμένη ταπεινὴ ἀγάπη.

Αὐτὸς είναι τὸ μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερα. Καὶ μὴν πτονθοῦμε. Μὴν ἀπελπιστοῦμε. Γιατὶ καθένας ποὺ πιστεύει τὴν ταπεινὴ ἀγάπην στὸν ὕδιο τὸν Κύριο, είναι αὐτὸς ποὺ γεύεται τὴν αἰώνιότητα. Κι ἂς μὴν φαίνεται στὸν κόσμο. Κι ἂς μὴ διαθαλεῖται μὲ τυμπανοκρουσίες. Κι ἂς μὴ μιθᾶμε ἐμεῖς γιὰ τὴ νέα τάξη πραγμάτων. Εἴμαστε οἱ ἀνθρωποί τῆς νέας τάξεως. Γιατὶ εἴμαστε οἱ ἀνθρωποί ποὺ πιστεύουμε σ' Αὐτὸν ποὺ ὑψώθηκε σ' ἐκεῖνο τὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ γιὰ νὰ χαρίσει σὲ ὅλους μας τὴν ἀληθινὴν αἰώνιότητα. Ἀμήν.

* Ο Σεβασμιώτατος ἔχει διατελέσει Διευθυντὴς τῆς Π.Ε.

Λεπτομέρειες ἀπὸ Σταύρωση, Στουντένιτσα, Σερβία

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τεύχος 10, Οκτώβριος 1991

